

Turnkring der stad Aalst

Ieder jaar rond Carnavaltijd wordt er in dit blad een reeks artikels gepubliceerd, gewijd aan de sportieve verenigingen van onze stad Aalst. Ze zijn een steeds weerkomende herinnering aan wat in de stad in alle sporttakken wordt gepresteerd. De prestaties van het voorbije seizoen en hoopvolle verwachtingen voor de toekomst.

Onze Turnkring der stad Aalst verzorgde ook steeds zijn artikels in dit blad en het schijnt ons dus overbodig weer eens de historie te maken van deze kring, welke we aan niemand moeten voorstellen. Iedereen kent de Turnkring der Stad Aalst, ofwel door zijn jaarlijkse oproep bij de aanvang der lessen, ofwel door zijn prachtige prestaties ieder jaar in Aalst en elders, ofwel door zijn sympathisanten en leden. Iedereen weet dus van deze turnkring. De meesten weten daarbij dat turnen, zoals het bij ons wordt beoefend een nuttige « karwei » is. NUTTIG, zeg ik, ja ! Want wie is er in onze huidige gemeenschap niet overtuigd van het nut van een algemene lichamelijke vorming, zoals alleen de gymnastische oefeningen kunnen geven ; een vorming die tevens aan de basis ligt van iedere andere sporttak, hoe specifiek die ook moge zijn ; een vorming, die heel het menselijk lichaam viseert, en dit op alle leeftijden, voor alle gebeurlijke afwijkingen, en in alle stadia van ons groeiproces, zowel van jongens als van meisjes, mits gebruik te maken van alle aanpassingsmogelijkheden.

Dit is mogelijk door bevoegde leeraars, en dit gebeurt ook in de Turnkring van onze Stad. Voeg daarbij dat die bevoegdheid van het technisch personeel meebrengt, dat al die oefenstunden gekruid worden met vele paedagogische snuffjes, waarvan er vele sluimeren in de beoefening van de gymnastiek.

De meesten onzer medeburgers weten dit alles, en zodanig zou men tot de conclusie moeten komen dat die

Turnkring overbevolkt zou moeten zijn. Spijtig, maar...

Weliswaar mag de Turnkring bogen op 'n groot aantal leden, vooral in de vrouwelijke afdelingen : meisjes, Aspiranten, Juffrouwen, Dames - Huismoeders, maar er is van overbevolking geen sprake bij de jongensafdelingen.

De reden hiervan ? Zoals we hoger zeiden is het turnen niet alleen nuttig, maar het is een « karwei », het vergt inspanning. Men moet zich de moeite getroosten de oefenstunden regelmatig bij te wonen en dat is als lastig ; men moet zich aan een zekere vaste vorm, een gezag, een leiding kunnen onderwerpen ; men moet zich in het geheel kunnen inschakelen en men moet tenslotte kunnen volharden en zich nooit ontgoocheld voelen als de oefeningen soms lastig uitvallen. Ziet U, al dat schijnt voor de hedendaagse jeugd teveel, al die kleine opofferingen van zich zelf ; dat is teveel gevraagd, en men vindt dan bij ons alleen die enkelen, die idealisten, die nog rondlopen in deze wereld van onverschilligheid. Zo we de steun van de ouders, vooral van

de kleinsten nog hadden, dan ware het een grote hulp voor ons. Maar ja, ook hier zijn er velen die de mening toegedaan zijn, dat een turnuurtje op school voor hun spruiten volstaat, of die denken dat een jonge volgepropte geest nog iedere avond moet uren bijgewerkt worden om een veilige toekomst te verzekeren. O, mochten we iedereen, zowel ouders als jongeren kunnen overtuigen, dat die paar uurtjes per week, doorgebracht in de gezellige omgeving van onze turnfamilie, absoluut geen verloren uren zijn, maar wel stonden die met hoge interesten later worden terugbetaald

N.B. op 25 mei treden we dit jaar voor de eerste maal op dit in samenwerking met de V.T.B. in de Zaal Rink : Turnfeest gevolgd door Dans en zanggroep, nadien gezellig samen-zijn.

Verder is ons de opening van Aalst Kermis toevertrouwd. Door het overgroot sukses in het verleden zal de volledige Turngroep de kermisfeesten inzetten met een groots opgevat turnfeest, dit op zaterdag 29 juni op de Grote Markt.